

5 Ridestien

I 2005 blev der anlagt en 3,4 km lang hestetrampesti i hele plantagens udkant. Kommer man til plantagen med hestetrailer, er P-pladsen ved Rønbjergvej et godt udgangspunkt. På en del af vandreruten i Hvidbjerg Plantage følger man ridestien. Her skal man være opmærksom på ryttere og på, at stien kan være ujævn og smattet i vådt vejr.

6 Nedkastningsplads under 2. verdenskrig

Stien slår et knæk uden om det lille husmandssted, "Brunsholm". Under 2. verdenskrig var her på det lyngbevoksede areal, en nedkastningsplads, hvor de allierede nedkastede våben og andet materiel til en lokal modstandsgruppe. Stedet lå dengang meget øde og var ideelt til formålet. Alligevel opdagede tyskerne pladsen allerede ved første nedkastning, og den blev aldrig brugt igen.

7 Tyskerhøjene

Vest for Hvidbjerg Plantage, i den lille privatejede Bønding Plantage, ligger to gravhøje, én på hver side af stien. Den mindste er en sten-alderhøj, mens den største, Østerhøj, som er 90 m i omkreds, er en typisk bronzealderhøj. Fra højen har man en fantastisk udsigt over Rettrupkær Sø.

Renderne og hullerne i højene er spor fra 2. verdenskrig. Efter episoden med nedkastning af våben, gravede tyskerne sig ned i højene for at holde øje med fjendtlig aktivitet i området.

8 Rettrupkær Sø

Rettrupkær Sø er oprindeligt dannet af smeltevand efter sidste istid. Gennem hundreder af år voksede søen langsom til og blev til en mose. Alle gårdejere i området fik efter udskiftningen en lille lod i mosen, hvor de kunne grave tørv til brændsel. Under 2. verdenskrig, hvor der var mangel på brændsel, blev mange af de små lodder opkøbt af entreprenør, Aage Gudiksen, Hvidbjerg, som satte tørvegravningen i system. Øst for søen ligger stadig den ejendom, hvor tørvemesteren boede.

Ved krigens afslutning var mosen næsten tømt, og området lå igen hen som en blank sø. Aage Gudiksen fik drænet søen og omdannede den gamle tørvégård til en kvægeejendom, Hvidbjerg Mosebrug. Ringe jordkvalitet gjorde driften urentabel, så i dag er jorden solgt fra, og bygningerne anvendes til andre formål.

Ejeren af Bomhus købte i 2004 en del af jorden fra Hvidbjerg Mosebrug og fik med hjælp fra Viborg Amt genoprettet søen. I 2004 blev søen indviet og fik passende navnet Rettrupkær Sø. Ved søens nordlige bred kan man fra fugletårnet studere områdets rige fugleliv og græssende køer.



Tørvbearbejdet under krigen ved Rettrupkær Sø

Stierne ligger i Pilot Naturpark Flyndersø - Sønder Lem Vig.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om "Danske Naturparker" på Friluftsrådets hjemmeside: <https://dansenaturparker.dk>

Du kan også læse om naturpark-projektet på Skive Kommunes hjemmeside: www.skive.dk/naturpark-flyndersoe

Du kan følge Pilot-naturpark projektet på facebook: www.facebook.com/naturparkflyndersø

For yderligere information eller spørgsmål om projektet er du velkommen til at kontakte Skive Kommune på
E-mail: naturpark@skivekommune.dk eller telefon: 9915 6608

Yderligere informationer om vandre-, cykel- og rideruter i Skive Kommune finder du på www.skive.dk/stier

Projekt Naturpark Flyndersø - Sønder Lem Vig er støttet af Nordea-fonden og udlønningsmidler til friluftsliv

NORDEA FONDEN
Vi støtter gode liv



Vandre-/rideruterne er på ialt 7,0 km

Hunde skal føres i snor

Afmærkning: Pæle med gul markering

Handicapvenlig: Nej



1 Den gamle grusgrav i Hvidbjerg

I en tidligere grusgrav i Hvidbjerg er der i dag et dejligt rekreativt område. Her er shelter, toilet, bord-bænke og bålplads, som gør det muligt at nyde den medbragte mad eller tilbringe en nat under åben himmel.

2 Den tidligere spejderlejr

Øst for Rønbjergvej findes en rydning i plantagen med en vold omkring. Stedet er en tidligere spejderlejr, som nu er sprunget i lyng. I august er der god mulighed for at plukke brombær.

3 Brøndum-Hvidbjerg Plantage

Brøndum-Hvidbjerg Plantage er på ca. 43 ha og blev etableret i 1920'erne som et beskæftigelsesprojekt for arbejdsløse i den daværende Brøndum-Hvidbjerg Sognekommune.

Ved anlæggelsen af plantagen blev der udelukkende plantet bjergfyr, da det var den eneste art, man kunne få til at gro på heden. Igennem årene er plantagen forynget med andre træarter. I en periode bestod plantagen næsten udelukkende af rødgran, men i dag er den en mere spændende og naturrig blandingsskov.



Jagthytten i Hvidbjerg Plantage

Plantagen rummer et rigt fugleliv, ikke mindst på grund af de mange redekasser, som er sat op af Hvidbjerg Skole. Derudover kan man støde på rådyr og i sjældne tilfælde dådyr. På solbeskinnede dage soler hugorme sig i plantagens sydvestlige del.

I den sydlige del af Hvidbjerg Plantage findes en enkelt mindre gravhøj, Lille Mosehøj, fra stenalderens enkeltgravskultur. Højen har en tydelig nedgravning fra en udgravning i slutningen af 1800-tallet.

3 Jagthytten

I den vestlige del af plantagen findes en jagthytte ved det, der i lokale



munde kaldes "Skråvejen". Jagthytten er altid åben og kan frit benyttes af alle forbigående, blot man efterlader hytten i den stand, som man fandt den.

Umiddelbart nord for jagthytten ligger et område beplantet med nogle store bøge. Da plantagen blev etableret, lå der et lille husmandssted her.

Jagtforeningen holder fællesjagt i plantagen 4 gange om året, hvor

skiltning angiver, at plantagen er lukket for offentligheden.

4 Skovsøen

Skovsøen syd for jagthytten er kunstigt anlagt i 1996 for at sikre drikkevand til plantagens vilde dyr og fugle. Der er opstillet et par bænke ved søen.